

İSRAİL'İN KATLIAMLARINI DİNİ REFERANSLAR ÜZERİNDEN MEŞRULAŞTIRMA SORUNU

RAMAZAN YILDIRIM

SETA | ANALİZ

KASIM 2023 · SAYI 396





İSRAİL'İN KATLIAMLARINI DİNİ REFERANSLAR ÜZERİNDEN MEŞRULAŞTIRMA SORUNU

RAMAZAN YILDIRIM

COPYRIGHT © 2023

Bu yayının tüm hakları Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı'na aittir. SETA'nın izni olmaksızın yayının tümünün veya bir kısmının elektronik veya mekanik [fotokopi, kayıt ve bilgi depolama vd.] yollarla basımı, yayımı, çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

Bu yayındaki fikirler tamamen yazarına aittir ve SETA Vakfı'nın yayın politikasını yansıtmayabilir.

SETA Yayınları

ISBN: 978-625-6583-06-1

Uygulama: Said Demirtaş

Baskı: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul

SETA | SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI

Nenehatun Cd. No: 66 GOP Çankaya 06700 Ankara TÜRKİYE

Tel: +90 312 551 21 00 | Faks: +90 312 551 21 90

www.setav.org | info@setav.org | @setavakfi

SETA | İstanbul

Defterdar Mh. Savaklar Cd. Ayvansaray Kavşağı No: 41-43

34050 Eyüpsultan İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 395 11 00 | Faks: +90 212 395 11 11

SETA | Washington D.C.

1025 Connecticut Avenue, N.W., Suite 410

Washington D.C., 20036 USA

Tel: 202 223 98 85 | Faks: 202 223 60 99

www.setadc.org | info@setadc.org | @setadc

SETA | Berlin

Kronenstraße 1, 10117 Berlin GERMANY

berlin@setav.org

SETA | Brüksel

Avenue des Arts 6, 1000 Bruxelles BELGIUM

Tel: +32 2 313 39 41

İÇİNDEKİLER

ÖZET	7
GİRİŞ	8
EVANJELİZM-SİYONİZM BİRLİKTELİĞİ	8
EVANJELİKLERE TEOLOJİK RÜŞVET: YEŞAYA KEHANETİ SÖYLEMİ	9
TEVRAT'IN EVRENSEL DEĞERLERİNE AÇILAN SAVAŞ	11
SONUÇ	13

RAMAZAN YILDIRIM

Ramazan Yıldırım Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans, Ankara Üniversitesi'nde doktora eğitimlerini tamamladı. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Yıldırım aynı zamanda *Ru'ye Türkiyye* dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. *Hilafet Tartışmaları* ve *Mutezile'nin Kelami Polemikleri* isimli kitapların yazarı olan Yıldırım din-devlet ilişkileri, İslam-kelam ekolleri ve bu ekollerin görüşleri, çağdaş İslami hareketler gibi alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir.

ÖZET

Bu analizde, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını dini referanslarla nasıl meşrulaştırmaya çalıştığı incelenmektedir.

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı dil ve kültürlere sahip Yahudiler, özellikle Avrupa'da maruz kaldıkları Holokost felaketinden sonra Siyon idealiyle Filistin topraklarında bir devlet inşa etmeye başlamıştır. Temel kuruluş ideolojisi seküler temellere dayanmasına rağmen kurulduğu günden beri İsrail yöneticileri hem bölgedeki varlıklarını tahkim etmek hem de İsrail dışında yaşayan Yahudi topluluklarının desteğini almak için dini söylemler üzerinden meşruiyet devşirmeye çalışmıştır. Yahudiliğin dini metinlerini tahrif ederek ırkçı bir ideolojiye dönüştüren Siyonizm, ortaya çıktığı günden itibaren kendi dışındaki hiçbir kutsala saygı duymamıştır. Bugün Gazze'de uluslararası kamuoyunun şahitliğinde soykırım uygulayan İsrail yönetimi ve Siyonist faşizm, Nazi üniformasıyla yeniden hortlayarak Tevrat'ın en muhkem mesajlarından biri olan "öldürmeyeceksin" emrini çiğnemektedir. Bu analizde, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını dini referanslarla nasıl meşrulaştırmaya çalıştığı incelenmektedir.

GİRİŞ

İnsanları doğruluk, iyilik, adalet ve barışa teşvik eden dinlerin evrensel mesajlarının politik ihtiraslara alet edilmesi günümüzdeki sorunların çözümünü zorlaştırmakta ve beraberinde başka büyük sorunlar getirmektedir. Önce Hristiyanlık içi bir mezhep savaşı olarak ortaya çıkan Haçlı Seferleri kısa bir sürede İslam dünyasına yönelerek büyük acı ve yıkımlara sebep olmuştur. Temel motivasyonu yağma ve talan üzerinden siyasal bir iktidar elde etmek olan Haçlı Seferleri, Hristiyanlığın temel referanslarını tahrif eden kilisenin destek vermesiyle birlikte haç-hilal ikilemi üzerinden zulüm ve katliamlara dönüşmüştür.

Tüm dinler ve kültürlerde dokunulmazlığı olan sağlık ve eğitim kurumlarını, yaralı taşıyan ambulansları ve kilise, cami ayırt etmeksizin mabetleri bombalayan İsrail'in başbakanı Benyamin Netanyahu Tevrat'ın mesajlarını bağlamından kopararak Gazze katliamına dinsel meşruiyet aramaya çalışmıştır. Netanyahu'nun Yeşaya ke-

haneti ve ışık-karanlık söylemi üzerinden dünyaya çağrı yapması yeni bir teopolitik sorunu ve tehlikesini beraberinde getirmektedir. Netanyahu'nun Siyonizmi destekleyen Hristiyan grupların tarihsel hafızasını tazelemek ve yapmakta olduğu katliama karşı artan tepkileri hafifletmek amacıyla dini söylemi kullanması ve dini bir anlatıyı bugüne uyarlayarak tahrif etmesi teopolitik bir sorundur. Tevrat ve İncil mesajlarının İsrail'in Gazze'deki katliamını meşrulaştırıcı bir şekilde kullanılması mevcut gerilimi dinler arası bir boyuta taşıyarak başka sorunlara davetiye çıkarma potansiyeli barındırmaktadır.

EVANJELİZM-SİYONİZM BİRLİKTELİĞİ

ABD'de İncil'i yayma misyonu ile hareket ederek sosyal, siyasi, ekonomi ve eğitim alanlarında güçlü bir şekilde örgütlenen Evanjelikler en aktif Hristiyan tarikatı olarak varlığını sürdürmektedir. "Hristiyan Siyonistler" olarak da tanınan Evanjelikler 1948'de Filistin topraklarının işgal edilmesiyle kurulan İsrail devletinin İncil'in mesajları doğrultusunda kurulduğu ve İsa Mesih'in bu topraklarda tekrar yeryüzüne geleceğine inanmaktadır. Hristiyan Siyonistler, Yahudileri İsa Mesih'in gelişini hazırlayan sürecin bir parçası olarak görmektedir. Onlara göre Yahudiler Kudüs'te üçüncü mabedi inşa edecek ve çevre halklarıyla çatışacak, büyük kaoslar yaşanacak ve dünya kıyamete sürüklendiğinde göklerdeki İsa, Mesih olarak Kudüs'e inerek İsa Mesih inancına sahip olmayan tüm insanları öldürerek yeryüzünde barışı egemen kılacaktır.

Evanjeliklerin beklediği mesih, İsa iken Siyonistlerin beklediği mesih ise Davut soyundan biri olması açısından birbirinden farklıdır. Dolayısıyla asıl çelişki bu mesihlerin aynı coğrafyada birbirini nakzedecek şekilde gelecek ol-

masıyla başlamış oluyor ki her iki din mensupları şimdilik bu hususu konuşmayı ertelemektedir. Çünkü Evanjelistlerin beklediği mesihin bir an önce gelmesi için Yahudilerin Kudüs merkezli iktidarlarını kurup yeryüzünü fesada uğratmaları ve kötülüğü çoğaltmaları, “Tanrıyı kıyamete zorlayacak” ve tüm insanlığın vicdanını yaralayacak zulümleri işlemeleri gerekmektedir.

Siyonist Yahudileri kendi dini inançlarını gerçekleştirecek bir araç olarak gören Evanjelistler örgütlü oldukları tüm devletlerde onlara her türlü desteği sağlamıştır. Özellikle başkenti Kudüs olan bir İsrail Siyonist devletinin kendi amaçlarını daha kolay gerçekleştireceğine inanmaktadır. Çünkü İsrail, kıyamet zamanında Kitab-ı Mukaddes için önemli rol oynayacaktır. Yahudi dini inançlarının temel dayanaklarından biri olan “vadedilmiş topraklar” meselesi aynı zamanda Evanjelistler için de önemli bir dini konudur. Tevrat’ta geçen bazı ifadelerle temellendirilen vadedilmiş topraklar, merkezi Filistin ve çevresini kapsayan topraklar olup Tanrı tarafından İsrailoğullarına hediye edilmiştir. Evanjelistler de İncil’de söz edilmeyen bu konunun Tevrat anlattığını doğru kabul ederek hedefleri farklı olmakla birlikte bu hedeflerin gerçekleşmesinin ortak bir zemini olması bakımından Yahudilerle iş birliği yapmayı dini bir görev saymıştır. Bundan dolayı da Siyonist Hristiyanlar olarak isimlendirilmişlerdir.

Hristiyan Siyonistler, Yahudi halkının “kutsal topraklar” a yerleşmesini İncil’in kehanetine uygun olduğunu savunarak ana akım Hristiyanlardan farklı bir tutum sergilemiş ve İncil’i aşırı bir yoruma tabi tutarak iddialarına alet etmiştir. Bu görüşlerini harekete geçirmek için de 1930’da Siyonizm taraftarı Hristiyan bir örgüt olan “Filistin Yanlısı Federasyon” isimli bir teşkilat kurmuşlar ve değişik zamanlarda kongreler düzenlemişlerdir. Ayrıca topladıkları fonlarla Yahudilerin Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve arazilerini işgal ederek yerleşmelerine maddi katkı sunmuş-

lardır. 1996’da Kudüs’te düzenledikleri Üçüncü Uluslararası Hristiyan Siyonist Kongresi’nde yayımlanmış oldukları bildiriye İsrail’in bugünkü katliamlarına cesaret verici teolojik bir destek sağlamışlardır. Söz konusu bildiriye şu hususları dile getirmişlerdir:

Her Şeye Gücü Yeten Baba Tanrı, dünya için kurtuluş planını açıklamak üzere eski ulusu ve İsrail halkını, yani İbrahim, İshak ve Yakup’un torunlarını seçti. Onlar Tanrı’nın seçilmişleri olmaya devam edecekler ve Yahudi ulusu olmadan O’nun dünyayla ilgili kurtarıcı amaçları tamamlanmayacaktır. Nasıralı İsa Mesih’tir ve Kudüs’e, İsrail’e ve dünyaya döneneğine söz vermiştir.¹

Yahudi dini inançlarının temel dayanaklarından biri olan “vadedilmiş topraklar” meselesi aynı zamanda Evanjelistler için de önemli bir dini konudur.

EVANJELİKLERE TEOLOJİK RÜŞVET: YEŞAYA KEHANETİ SÖYLEMİ

Nazilerin başta Almanya olmak üzere Avrupa’da Yahudilere yaşattığı Holokost’u aratmayan İsrail’in Gazze’deki katliamının tüm dünyada insanlığın vicdanında mahkum edilmeye doğru gitmesi Netanyahu ve ekibini endişelendirmiştir. Siyonist olmayan Yahudilerin de aralarında bulunduğu protesto hareketleri tüm Batı başkentlerinde artarak devam ederken İsrail yönetimi ise işlediği insanlık suçlarını “meşru müdafaa hakkı” ile tanımlayarak yaptıklarını dinin tahrif edilmiş yorumları üzerinden meşrulaştırmaya çalışmıştır.

¹ “Proclamation of the 3rd International Christian Zionist Congress, Jerusalem, 29 February 1996 [Excerpts]”, *Documents on Jerusalem*, ed. Mahdi Abd al-Hadi, (PASSIA, Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Jerusalem: 2007), s. 9-10.

Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren havadan bombardımana tabi tutularak harabeye dönüştürülen Gazze'ye yönelik kapsamlı bir kara hareketinin başlayacağını duyuran Netanyahu içine düştüğü acziyetin bir göstergesi olarak 25 Ekim'deki konuşmasında kutsal metinlerde sıkça kullanılan "ışık ve karanlık" metaforuna sarılmıştır:

Bizler ışığın insanlarıyız, onlar karanlığın insanları ve ışık karanlığa karşı zafer kazanacaktır. Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı "Yeşaya kehaneti"ni göreceğiz. Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin.²

Netanyahu, bu sözlerle destekçileri olan Hristiyan Siyonistlere teolojik bir rüşvet vermiştir. Işık ve karanlık metaforunu kullanarak Hristiyan kamuoyunun hafızasına seslenmiş, tarihsel Haçlı Seferleri'ni hatırlatmış, kendisini ışıkla özdeşleştirerek yeryüzünün diğer sakinlerinin karanlık içinde olduğunu ve onları yok edeceğini dile getirmiştir. Oysaki ışık adaleti, özgürlüğü, hakkı ve merhameti temsil etmektedir; Netanyahu'nun işlediği katliamlar, zulümler ve işgaller ise karanlığın kendisidir.

Netanyahu'nun Gazze'ye yağdırdığı tonlarca bombanın yanı sıra teolojik bir argüman olan Kutsal Kitap kavramlarından Yeşaya kehanetini de –çarpıtıp bağlamından kopararak– imha edici bir mühimmat olarak kullanmaya çalışması apaçık bir şekilde kutsalın istismarıdır. Çünkü Yeşaya kehaneti olarak istismar ettiği ifadelerle göre suçlu ve günahkar olan, kötülük yapan, Rabbini terk eden ve kutsalı hor görüp ona sırt çeviren kendisidir. MÖ 8-7. yüzyıllar arasında yaşadığı kabul edilen Yeşaya (Yeşu veya Yuşa) hem Yahu-

di hem de Hristiyanlar tarafından benimsenen önemli bir şahsiyettir. Hristiyanlar tarafından da kutsal bir metin olduğuna inanılan Yeşaya kitabı Tevrat'ın bölümlerinden birini oluşturur ve toplamda 66 konudan bahseder. İlk 39 konu Yehuda Krallığı'nın günahkar oluşu ve Tanrı'ya karşı gelen her topluluğun mutlaka yıkılacağı tespitinde bulunmaktadır:

Çocuklar yetiştirip büyüttüm,
Ama bana başkaldırdılar.
Öküz sahibini, eşek efendisinin yemliğini bilir,
Ama İsrail halkı bu kadarını bile bilmiyor,
Halkım anlamıyor.
Günahlı ulusun, suç yüklü halkın,
Kötülük yapan soyun,
Baştan çıkmış çocukların vay haline!
Rab'bi terk ettiler,
İsrail'in Kutsalı'nı hor gördüler,
O'na sırt çevirdiler.
(Yeşaya 1/2-4)

Netanyahu ise bu kısımları görmezden gelmiş ve adeta kitaba sondan başlayarak bir okuma gerçekleştirmeye çalışmıştır. Onun dile getirdiği kısım söz konusu kitabın son bölümleridir ve kısaca İsrailoğullarının Tanrı tarafından seçilmiş olduğu, yeryüzünün değişik bölgelerine dağılmış halde yaşayan İsrailoğullarının Siyon olarak tanımlanan Kudüs'te tekrar bir araya geleceği ve Tanrı'nın Krallığının burada yeniden kurulacağı, mabedin üçüncü defa inşa edileceği ve İsrailoğullarının tekrar eski gücüne kavuşarak diğer milletlere ışık olup adalet sağlayacağı şeklindeki ifadeleri içermektedir. Oysaki İsrail kurulduğu günden beri bölgede uyguladığı soykırım politikalarıyla Kudüs merkezli coğrafyayı bir cehenneme dönüştürmüş ve karanlıklara boğmuştur. Yeşaya kitabında Tanrı, İsrail yönetiminin yapmış olduğu bugünkü barbarlığı kınamakta ve kötülük yapmaktan vazgeçmeleri konusunda uyarıp tutmaları için öğüt vermektedir:

2 "Netanyahu: Kara Harekatına Hazırlanıyoruz", Anadolu Ajansı, 25 Ekim 2023.

Ellerinizi açıp bana yakardığınızda
Gözlerimi sizden kaçıracağım.
Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim.
Elleriniz kan dolu.
Yıkayıp temizlenin,
Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin,
Kötülük etmekten vazgeçin.
İyilik etmeyi öğrenin,
Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin,
Öksüzün hakkını verin,
Dul kadını savunun.
(Yeşaya 1/15-17)

Yeşaya kitabının kehanete ihtiyaç duymayacak kadar açık olan Tanrı'nın bu muhkem mesajına göre İsrail Siyonist iktidarının işlediği günahlar ellerini "Kırmızı böceği gibi kızıl kana boyamıştır" ve bundan kurtulmaları için Gazze halkına karşı işledikleri katliamlara son vermeleri gerekir aksi takdirde "direnip başkaldırmaya devam ederlerse kılıç onları yiyip bitirecektir" (Yeşaya 1/18-20). Ayrıca aynı muhkem mesajlara göre başta Tel Aviv olmak üzere Netanyahu iktidarı altındaki topraklar "Günahlı kenttir, katillerle doludur, yöneticileri asilerle hırsızların işbirlikçisidir, rüşveti seviyorlar, öksüzün hakkını vermiyorlar, dul kadının davasını gütmüyorlar" (Yeşaya 1/21-23).

Mevcut İsrail yönetiminin Tanrı tarafından "kül suyuyla arıtır gibi cüruftan arınıp temizlenmesi" için tövbe ederek adalet ve hakikatten ayrılmaması gerekmektedir. Eğer yeryüzünde kötülük işlemeye devam ederlerse "Başkaldıranlarla günahlılar, birlikte yıkıma uğrayacaklar. Rab'bi terk edenler yok olacaktır" (Yeşaya 1/25, 27, 28). Çünkü bu konuda Tanrı'nın mesajı herhangi bir kehanete ihtiyaç bırakmayacak kadar muhkem ve kesindir:

Yaprakları solmuş yabanıl fıstık ağacına,
Susuz bahçeye döneceksiniz.
Güçlü adamlarınız kıtık gibi,

Yaptıkları işler kıvılcım gibi olacak;
İkisi birlikte yanacak ve söndüren olmayacak.
(Yeşaya 1/30-31)

Yeşaya kitabında ahir zamanda Davut soyundan gelecek olan Mesih zamanında barışın egemen olacağından bahsediliyor. Yaptığı katliamları Tevrat ve İncil pasajları üzerinden meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu uyguladığı politikaları benimsemeyen Yahudileri de yanına çekerek İsrail içinde ve dışında yaşayan tüm Yahudileri Kutsal Kitap istismarıyla konsolide etmek istemektedir.

Netanyahu İsrail içinde ve dışında yaşayan tüm Yahudileri Kutsal Kitap istismarıyla konsolide etmek istemektedir.

TEVRAT'IN EVRENSEL DEĞERLERİNE AÇILAN SAVAŞ

Netanyahu yönetimindeki İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım Tevrat'ın temel mesajlarından biri olan Tanrı'nın merhameti ve adaleti ilkeleleriyle de bağdaşmamaktadır. Çünkü merhamet sahibi olan Tanrı mazlum ve mağdurun yanındadır, güçsüz ve kimsesiz olduğu için hor görülen insanların sahibidir ve onların yanında durarak safını belirlemiştir. Bu mazlum ve mağdur insanlar da Tanrı'nın kendilerini yalnız bırakmayacağına inanırlar ve O'nun kendisine güvenen kullarını merhametiyle kuşatacağını bilirler (Ağıtlar 3/22; Yeşaya 49/13). Dolayısıyla Tevrat'ın Tanrısı evleri barkları talan edilen, çocukları katledilen, toprakları işgal edilen, aç ve susuz bırakılan Gazze halkının yanındadır.

Her kim insanlara merhamet gösterirse Yaratanın da ona merhamet gösterecek ve her kim

ki merhamet göstermezse Yaratıcı da ona merhamet göstermeyecektir.

(Babil Talmudu, Şabat 151b)

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail yönetimi ve Siyonist faşizm, Nazi üniformasıyla yeniden hortlayarak Tevrat’ın en muhkem mesajlarından biri olan “öldürmeyeceksin” emrini çiğnemektedir. Diğer dinlerde olduğu gibi Yahudilikte de “barış-selam-shalom” esastır. Hz. Musa’ya verilen emirler arasındaki öldürmeme, haksızlık ve zulüm yapmama gibi hususlar söz konusu barışın korunmasını ve sürdürülmesini teminat altına almaktadır. Çünkü ilahi bir buyruk olan adalet ve barış yeryüzüne hakim olduğunda “kurt ile kuzu bir arada yaşayacak, pars ile oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek” (Yeşaya, 11/6-7) şeklinde Tevrat’ta tasvir edilen bir dünya mümkün olacaktır.

İsrail yönetimi ve Siyonist faşizm, Nazi üniformasıyla yeniden hortlayarak Tevrat’ın en muhkem mesajlarından biri olan “öldürmeyeceksin” emrini çiğnemektedir.

Tanrı nezdinde insanı anlamlı ve değerli kılan husus başkasıyla barış ve esenlik üzerinde kurduğu ilişkileridir. Tevrat’ın muhkem on emrinden biri olan “öldürmeyeceksin” (Eski Ahit, Çıkış 20/1-17; Tesniye 5/4-21) buyruğu aynı zamanda imanın şartlarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca “Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir çünkü Tanrı insanı kendi suretinden yarattı” (Eski Ahit, Yaratılış 9/6) şeklindeki diğer ilahi buyruk öldürme günahının hem insana hem de Tanrı’ya karşı işlenmiş büyük bir suç olduğunu bildirmektedir.

Tevrat’a göre Tanrı tarafından kurulan düzen ve huzuru ihlal edenler O’nun açık buyruklarını çiğneyerek apaçık günah işlemiştir. Günah işleyen bu toplulukları bekleyen çok acı musibetler vardır:

Ama Tanrınız Rab’bin sözünü dinlemez, bugün size ilettiğim buyrukların, kuralların hepsine uymazsanız, şu lanetler üzerine gelecek ve size ulaşacak: Kentte de tarlada da lanetli olacaksınız. Sepetiniz ve hamur tekneniz lanetli olacak. Rahminizin meyvesi, toprağınızın ürünü, sığırlarınızın buzağuları, sürülerinizin kuzuları lanetli olacak. İçeri girdiğinizde lanetli olacaksınız; dışarı çıktığınızda da lanetli olacaksınız. Rab’be sırt çevirmekle yaptığınız kötülükler yüzünden el attığınız her işte O, sizi lanete uğratacak, şaşkına çevirecek, paylayacak. Sonunda üzerine yıkım gelecek ve çabucak yok olacaksınız.

(Tesniye, 28/15-20)

İsrail’in devlet eliyle uyguladığı katliamlara karşı çıkan Antisyonist Yahudiler ise dünyanın her tarafından Netanyahu iktidarının Gazze’deki katliamlarına karşı çıkmaktadır. Onlara göre İsrail toprakları devlet ilan edildiği tarihten itibaren Yahudiler için tehlikeli olmaya başlamıştır. Çünkü bu coğrafyanın gerçek sahibi ve sakinleri olan Filistinlilere karşı sistematik bir şekilde güç kullanmıştır. Siyonizm ile Yahudiliği özdeşleştiren söylem ve politikalar çok tehlikelidir ve dünyadaki tüm Yahudilerin güvenliği için birer tehdit unsurudur. Tevrat’ın öğretisine göre gerçek Yahudilik ile Siyonizmin bir arada bulunması mümkün olmayıp Yahudilerin başka din mensubu komşularıyla barış ve uyum içinde yaşaması Tanrı’ya ve Tevrat’a sadakatin bir gereğidir.

Kendilerini “Gerçek Yahudiler” (Neturei Karta) olarak tanımlayan kuruluş, İsrail devletinin kuruluşunun 70. yılı vesilesiyle yayımladıkla-

rı bildiri de şu açıklamayı yaparak seslerini duyurmaya çalışmıştır:

İsrail devletinin kuruluşunun 70. yılını kısa bir süre önce idrak ettik. Bu süreç, Filistin topraklarının 70 yıldan bu yana işgali, 70 yıllık katliam ve zulüm, 70 yıllık Nakba, felaket ve musibet, Filistin’de yaşayan toplulukların arasında var olan barış ve huzurun 70 yıldan bu yana bozulması, Yahudiliğin 70 yıllık ihlali ve Yara-dan’a karşı 70 yıllık isyan olarak tezahür etti.³

SONUÇ

Yahudiliğin dini metinlerini tahrif ederek ırkçı bir ideolojiye dönüştüren Siyonizm ortaya çıktığı günden itibaren kendi dışındaki hiçbir kutsala saygı duymamıştır. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı dil ve kültürlere sahip Yahudiler özellikle Avrupa’da maruz kaldıkları Holokost felaketinden sonra Siyon idealiyle Filistin topraklarında bir devlet inşa etmeye başlamıştır. Temel kuruluş ideolojisi seküler temellere dayanmasına rağmen kurulduğu günden beri İsrail yöneticileri hem bölgedeki varlıklarını tahkim etmek hem de İsrail dışında yaşayan Yahudi topluluklarının desteğini almak için dini söylemler üzerinden meşruiyet devşirmeye çalışmıştır. Tarih boyunca en müreffeh günlerini Müslümanların hakimiyeti altında yaşadıkları halde Müslüman coğrafyada bir devlet kurdukları tarihten bugüne en büyük haksızlık ve saldırganlıkları topraklarını işgal ettikleri ve yurtlarını gasp ettikleri Filistinlilere karşı göstermişlerdir.

Tevrat’ın tarihsel mesajlarından hareketle birçok Yahudi terör örgütünü bünyesinde barındıran İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023’ten

itibaren Gazze’ye yönelik imha hareketi, kendilerince kutsal kabul ettikleri topraklar üzerinde yaşayan Müslüman ve Hristiyan Filistinlileri sistematik bir soykırıma tabi tuttuğunun son örneğidir. Hristiyan ve Yahudi mesihçi çevrelere neredeyse beklenen mesih olduğunu kanıtlama çabasındaki Netanyahu iktidarı başarısız politikalarını örtbas etmek amacıyla dini metinleri bağlamından koparmış ve tahrif ettiği Tevrat metinleri üzerinden barbarlığını meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Bireysel ve toplumsal bir arınma aracı olan dini metinler, bağlamı dışında parçacı bir yöntemle istismar edildiğinde bir zulüm ve saldırganlık aracı haline kolaylıkla getirilebilir. Bu tehlikenin farkında olan dindar Yahudiler hem İsrail içinde hem İsrail dışında Gazze’de uygulanan soykırımı benimsememektedir. Antisyonist dindar Yahudiler İsrail’de uygulanan seküler ırkçı siyasetin ve Filistinlilere yönelik etnik temizliğin din dili üzerinden meşrulaştırılmasına karşı çıkmakla birlikte mevcut ırkçı Siyonist politikaların yeryüzündeki tüm Yahudilere ve Yahudiliğe zarar verdiğinin de farkındadır.

Dini metinleri soykırımcı bir siyasete alet ederek insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmek, insani değerlere ait her ne varsa imha etmek, dinmezhep ayrımı yapmaksızın tüm kutsalları çığnemek, mabetleri, hastaneleri ve eğitim kurumlarını bombardımana tutmak, dünyaya gözlerini yeni açmış bebekleri katletmek dini içerikli bir terör faaliyetidir ve insanlığa karşı işlenen büyük günahlardandır. Buna binaen İsrail’in radikal dinci söylemine herkesten önce Tevrat’ın gerçek Musevilerinin engel olmaları ve çarpıtılan dini mesajları bağlamına uygun bir şekilde yorumlamaları gerekmektedir.

³ “Dindar Yahudiler’den İsrail’e Öfke: Barış için İsrail Yok Olmalı”, TRT Haber, 26 Mayıs 2018.

İSRAİL'İN KATLIAMLARINI DİNİ REFERANSLAR ÜZERİNDEN MEŞRULAŞTIRMA SORUNU

RAMAZAN YILDIRIM

SETA | ANALİZ

Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı dil ve kültürlere sahip Yahudiler, özellikle Avrupa'da maruz kaldıkları Holokost felaketinden sonra Siyon idealiyle Filistin topraklarında bir devlet inşa etmeye başlamıştır. Temel kuruluş ideolojisi seküler temellere dayanmasına rağmen kurulduğu günden beri İsrail yöneticileri hem bölgedeki varlıklarını tahkim etmek hem de İsrail dışında yaşayan Yahudi topluluklarının desteğini almak için dini söylemler üzerinden meşruiyet devşirmeye çalışmıştır. Yahudiliğin dini metinlerini tahrif ederek ırkçı bir ideolojiye dönüştüren Siyonizm, ortaya çıktığı günden itibaren kendi dışındaki hiçbir kutsala saygı duymamıştır. Bugün Gazze'de uluslararası kamuoyunun şahitliğinde soykırım uygulayan İsrail yönetimi ve Siyonist faşizm, Nazi üniformasıyla yeniden hortlayarak Tevrat'ın en muhkem mesajlarından biri olan "öldürmeyeceksin" emrini çiğnemektedir. Bu analizde, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını dini referanslarla nasıl meşrulaştırmaya çalıştığı incelenmektedir.

www.setav.org

ANKARA • İSTANBUL • WASHINGTON D.C. • BERLİN • BRÜKSEL